



GENARP med omnejd

FÖRELÄSNING AV KARLO PESJAK



”GENARP – en by i närheten av ROMELEÅSEN, med RISENS naturreservat ända in på knutarna, med böljande åkrar och sädesfält, – är nog ett paradiset på jorden!”

Genarps kyrka har dominerat landskapsbilden i över 400 år. ”Det är på kyrkan jag ser att jag är i Genarp” – citat av Karl-Erik Welin.

Här i närheten finns också Gödelöv och Lyngby kyrka. Häckeberga slott och dess slottsherrar har haft en stor betydelse i Genarps historia. I Genarp finns bibliotek, skola, utomhusbad, affärer och olika företag. Här finns sköna omgivelningar med bokskogar, flera naturreservat, sjöar och Höje å.

Kom och följ med genom Genarp. Vi dricker kaffe med kyrkvårdarna vid Kyrkstugan, där de har dukat kaffebordet utomhus och vi får lyssna på klarinettstoner som lockas fram av Inger. Badar i utomhusbadet, vandrar i Risen med Kim och bekantar oss med hästarna som betar där, vi kysser en liten ätlig groda, men den blev inte förvandlat till en prins! Vi besöker Vattenmöllan. Bekantar oss med den vackra blomman ”blomvas” i Stefan Svenssons anlagda damm med kräftor och fiskar. I aftonljusets sken stannar vi vid Genarps lådfabrik. Vi tittar på flera vackra korsvirkeshus. En regnig dag besöker vi Lyngby kyrka och får möta motionerande Jenny med sin hund. Gödelöv kyrka lyser vackert vid solnedgången. Vi fortsätter mot den romantiska rokokostilbyggda Björnstorps slott, och vi tittar ut på den vackra utsikten från Romeleklinten. Vi stannar till vid Häckeberga slott med de vackra näckrosorna. Vi besöker trakterna kring Gyllebo, Tegelbrukshus, Kullared och Lilla och Stora Rockarp. Här finns det gått om dovhjortar och rådjur som betar, och så får vi se tranorna på fälten. Glada patrullerar markerna och kråkorna har sina möten. Vi bekantar oss med många blommor och insekter.

Välkomna till mitt program om ”Genarp med omnejd” – Karlo Pesjak.



FOTO: KARLO PESJAK - PHOTONATURA, NATURFOTOGRAFERN/AN